

17.2.17

הורים ותלמידים יקרים,

אנו עומדים בסיומה של מחצית ראשונה של השנה, וזו העת לעצור לרגע ולהתבונן בכל מה שעשינו יחד עד כה: התחלנו את השנה בטקס קבלת כיתות א', עם הרבה אנשי צוות חדשים ומנהלת חדשה - ישנה. **בחודש תשרי** - קיימנו את האירוע הקהילתי לפתיחת השנה - ה"תשליך" ובהזדמנות זו, נפרדנו מסיגל המנהלת היוצאת. האירוע לווה בשמחה גדולה, שירה, ריקודים וטיפוף עם כל מיני אביזרים. למחרת התעוררו מוקדם מאוד בבוקר, תלמידי כיתות ו' והוריהם, לסליחות בבית הכנסת- חוויה מעצימה המלווה בהרבה קדושה.

בחודש חשוון - קבלנו את תוצאות המיצ"ב שמלאו את ליבנו סיפוק וגאווה, על הישגים גבוהים בתחומים לימודיים ובאקלים מיטבי. יחד עם זאת התבוננו לעומק, למדנו את הנתונים וכבר הפקנו לקחים והכנו תוכניות כיצד אפשר לעשות זאת בפעם הבאה, יותר טוב.

בחודש כסלו- ה-24 בנובמבר, היום בו בערה השכונה ובדרך נס נשארנו כולנו בריאים ושלמים, לא ישכח כנראה לעד. החוויה הקשה עדין חיה ונושמת בנו, אך בזכות ה"ביחד שלנו" אנו מנסים להפיק מהמצב את המיטב.

בהמשך החודש, לאחר שקצת התאוששנו, בחרנו את נציגי מועצת התלמידים ומעגל ההנהגה, שנבחרו בבחירות דמוקרטיות המדמות את הבחירות במדינה.

בחודש טבת - בחרנו להתמקד ב"תפקודי לומד" ולחזק את המכוונות העצמית בלמידה וניהולה- פיתוח האחריות האישית ללמידה. כביטוי לכך ניסוחנו מחדש את העיקרון הפדגוגי שלנו: "מכוונות עצמית בלמידה להעצמת ה"ניגון האישי" לטובת הפרט והקהילה".

שמחנו לראות כיצד נרקמת לה תוכנית היעדים האישית לכל ילד, המקדמת אותו בתחום הלימודי, חברתי ורגשי על פי בחירתו. תענוג לראות כיצד ילדים לוקחים אחריות על השגת היעדים שלהם. לאחרונה, כל תלמיד קיים יחד עם המחנכת, שיח יעדים נוסף בו העריך את השגת היעדים שהציב, בחר מה לשמר, מה לשנות, או הוסיף יעדים חדשים.

בחודש שבט- ט"ו בשבט תשע"ז ייזכר לבטח בזכות יום הנטיעות, בו שיקמנו במו ידנו את הבית שלנו, את החורש. יחד עם נשיא המדינה, עם הורים, תושבי השכונה ועם חברינו לכיתה, אנו "מחזירים את הירוק לרוממה".

ובנימה זו של התחדשות וצמיחה, מאחלת לכם יקיריי, המשך מחצית מופלאה, של גילוי עצמי ויצירה, של העצמת ה"ניגון האישי" לטובת הפרט והקהילה!

באהבה,

דפנה בוננה